

Zoetermeer, 25 juni 1999

Sfeer proeven... vanavond vanaf 17.30 uur, in de Bieb voor Martin's verjaardag!!! Be there or be square.

De zomer komt eraan en ik ben ook al helemaal klaar voor. Gelukkig nog maar zeven weken.

Wat nu verder? Waarom dan deze brief? Na vijf succesvolle jaren en dus een lustrum (Rosas '97) weten we waar Abraham de mosterd haalt. En goede mosterd behoeft geen krans! Maar wat mag het kosten?

**Kosten: Totaal Fl. 2600.=**

Huisje : Carrer Zaragoza 12 con piscina a Fl. 1950.= (incl FL. 200.= borg).  
Tol : Route de soleil a Fl. 500.= (2 auto's a FL. 250.= v.v., bron ANWB).  
Boodschappen : Geschat Fl. 150.= (Survival-pakket & notenolie).  
Ergo slechts 520 florijnen p.p. in totaal.

**Reeds betaald: Fl 800.=**

Door de volgende personen: Mario, Martin, Snuit en Eppo. Extra deelnemer Bertje!

**Te betalen: Fl. 1800.=**

Nog slechts 320 gulden voor de 'snelle' deelnemers. Alleen Bertje moet nog even ietsje dieper in de buidel, 520 van die dingen.

Voor de verandering één verzoek, effe **direct betalen** als je thuis komt. Betalen als volgt, bovenstaande bedrag op girorekening 4739574, t.n.v. E. van Sloten (Sandra vroeg of het een keer op tijd ontvangen kon worden).

O ja dat zou ik nog bijna vergeten. De andere nog niet genoemde hondjes komen natuurlijk uiteindelijk ook. Jullie zijn van harte welkom. Voor een vriendenprijsje kunnen jullie op de patio blijven slapen. Voor maximaal 36 gulden p.p.p.d. (totaal 7 deelnemers).

Rest ons niets meer dan het nu al overvolle programma proberen te overzien.

BBQ-en, zwemmen, zonnen, slapen.

Misschien is er nog een gaatje voor:

Een dagje kaarten bij de familie de Boer (Ramblas Barcelona), of eindelijk naar het Dali museum, of een beetje snorkelen bij de Medes eilanden, of gewoon lekker vissen onder begeleiding van onze woonark specialisten uit Terherne. Mocht het er dit jaar weer niet van komen dan gaan we er volgend jaar voor, of het jaar daarop.

Tot horens of schrijvens, jullie geitje

P.S.: Ik ben blij!